

Beeldhouwwerk van Wilfried Pas

Ereburger van Londerzeel

Beeldhouwer Wilfried Pas (°29 april 1940 - †13 mei 2017) ontving in maart 2000 het ereburgerschap van de gemeente Londerzeel.

Wilfried Pas werd geboren in Londerzeel en bracht er ook zijn kinderjaren door tot de familie in 1944 uitweek naar Antwerpen. Hij volgde er les aan de academie en studeerde ook aan het Sint-Lukasinstituut in Brussel en aan het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten. In 1966 ontving hij de staatsprijs Berthe Art.

Wilfried Pas heeft zijn geboortedorp nooit vergeten en om de band met Londerzeel aan te halen, schonk hij in 1999 een metershoge replica van het beeld van Paul Van Ostaijen aan de gemeente. Dit beeld kreeg een plaatsje op de benedenverdieping van de hoofdbibliotheek in de Molenstraat. Het [originele beeldhouwwerk](#) staat in Antwerpen, op een plein aan de Minderbroedersrui.

Praktische info

Beeld Paul van Ostaijen

Locatie: Benedenverdieping, Bibliotheek Londerzeel, Molenstraat 5, Londerzeel

Bezoeken:

Tijdens de [openingsuren van de bibliotheek](#).

