

Inspiratie

'Modderorgie', het kunstwerk van Rob Buelens (een jonge kunstenaar uit Malderen), inspireerde dorpsdichter Swa Pelemans tot het gedicht 'Robs modderorgie'.

Robs modderorgie

wat ik met modder heb zou ik bij god niet weten
maar ik ben dezer dagen wel door slijk bezeten
sommige mensen modderen maar wat aan
je kent dat wel van als we dood zijn is 't gedaan

het doodgezwegen slijk van onze aarde
krijgt door robs meesterhand driedimensionele waarde
of is 't een bas-reliëf maar dan horizontaal
ik weet het niet maar 't lijkt me lichaamstaal

en ik zie noch topje noch zedige slip in het slib
dan denk ik hela hola ceci n'est pas une pipe
hier wordt minachtend elke man geweerd
en wordt hartstochtelijk alleen de vrouw begeerd

dan breekt de hel los want een kardinaal was uit op wraak
en met zijn apostolische zegen stuurt hij bakken regen die is raak
maar geen paniek rob zal dit met zijn glimlach overleven
hij zal de aarde als het ware door zijn werk doen beven

Grasveld aan het sportcomplex, 27 april 2013
Swa Pelemans, dorpsdichter