

prediken in de woestijn...

een ode aan Gerard Walschap, dorps- en misschien wel zielsgenoot....

in een vorig leven , beginjaren humaniora

o tempora tempora

o mores o flores

beste vrienden wel hoor es

waar 'k hem vandaan had weet ik niet

maar ik las met rooie oortjes houtekiet

maar dat was niet naar mijn vadertjes wens

hij noemde Walschap zelfs een slechte mens

de brave man was fanatiek katholiek

en moeder in 't zelfde bedje ziek

ik heb het hen en zij mij vergeven

en ieder is bij zijn mening gebleven...

de polygame heiden de rebel de halfgod houtekiet

ik denk dat Walschap zichzelf in hem ziet

hij situeert hem op de heide hier is het geweest

het is een meesterwerk en het lezen een feest

was hij echt atheïst of net als ik eerder agnost

ik weet het niet , wie wel, maar hij schreef straffe eerlijke kost

hield opruiming in de Vlaamse idylle van folkloristische huisvlucht

want daarin zit slechts huismijt en stofferige banaliteit

waar ik ze vandaan heb weet ik niet gekocht gekregen
maar ik kwam onlangs nog een aantal van zijn boeken tegen
nieuw deps zuster virgilia de wereld van soo moereman
ik ga ze dus herlezen want ik hou er vreselijk van

ik kruip dus met houtekiet op zijn eigen kerktoren
ze zullen ons van beneden zien en ze zullen ons horen
ze zullen zeggen die twee die zijn goed gek
straks vallen z'er af en ze breken hun nek

maar nee wij zijn fier op u gerard walschap en op uw werk
gij hebt d' aa op de kaart gezet en da 's beresterk
wij eren u vandaag uw naam weze vereerd
en postuum van harte gefeliciteerd....

swa pelemans, dorpsdichter,londerzeel st.jozef 24/10/2015

