

## NIEUWJAARSGEDICHT 2020

De opwarming der aarde  
heeft zelfs mijn tranen doen verdwijnen  
ik vond ze schaars maar waardevol,  
je ziet de zon dan schijnen

in 3D en met oneindig veel facetten  
en dat lucht op, ja, zeker weten,  
als het je overkomt, moet je er eens op letten  
en ikzelf, ik was mijn tranen haast vergeten !!

't is dus oneindig lang geleden  
dat ik nog heb geweend  
en evenlang niet heb gebeden  
doodjammer.. maar er is zo veel versteend

en zeker nu mijn goeie vrienden  
één voor één verdwijnen  
ik zoek ze radeloos maar ik kan ze niet vinden  
en wat de zon betreft: hoe lang zal ze nog schijnen ???

Een beetje dof, ik weet het...  
door omstandigheden...

En dan nu... de afsluiter, ook sifon genoemd door loodgieters..

Dit is wel de HAMVRAAG,  
m.a.w. de vraag van vandaag...  
Hoe zit het nu in Londerzeel,  
Speelt elkeen nog zijn rol en krijgt ieder zijn deel ??

Ik weet het niet..  
de opkomst van het FBAPA  
(facebook-azijnpissers-alliantie)  
ze zijn er al een tijdje, dus niet net  
bederft uiteraard wel danig de pret..

maar, Conny and crew  
how do you do ???  
Ik zweer op mijn overjaarse gebeente :  
Londerzeel is...EEN TOFFE GEMEENTE !!!

Swa Pelemans, dorpsdichter, Steenhuffel 12.01.2020