

## **Palmzondag Malderen, 12 januari 2014**

ik schrijf voor mijn dorp weer een nieuwjaarsgedicht  
o.k. geen probleem maar zonder jaaroverzicht  
de pers spooft die dingen recent en onverdroten  
2013 was gewoon een jaar van mijn.... Inderdaad

voor één argentinijn maak ik een uitzondering  
hij heeft nu reeds mijn ver- en mijn bewondering  
franciscus de nieuwe chef in het oude rome  
daar zal allicht nog wel herrie van komen

er was de aanslepende crisis en de verstopte miserie  
en de eeuwige oorlog en dito hysterie  
soms aarzel ik om televisie te kijken  
wenende kinderen en ontbindende lijken.....

sorry veel positiefs schiet mij niet echt te binnen  
of toch ik kom met iets belangrijks voor de pinnen  
naar hollands model kregen ook wij de kroning  
van kwik, nee 't was flupke, een gloednieuwe koning

nog even iets over die vermaledijde slechten tijd  
ik ben mijn problemen reeds kwijt  
weg pausmobiel en ook weg mijn rolex  
ik scheur nu door londerzeel op mijne solex....

DURA LEX SED SOLEX!

ingetogen op mijn solex  
zing ik voor mezelf iets vrolijks  
tergend traag tuf ik door 't land  
'k negeer de blikken aan de kant

retro is dat heerlijk eerlijk  
voor mij is hij onontbeerlijk  
hij is helemaal van mij  
'k ben een vogel vogelvrij

'k snor op nieuwjaar door mijn gemeente  
langs de kerk en 't omringend gebeente  
nu nog naar de slager om pensen  
mag ik u een heerlijk nieuw jaar wensen?

pensenbakkend peins ik oprecht  
het is hier begot verre van slecht  
er is nog nieuws als je 't nog niet wist  
in amerika brouwen ze nu ook al trappist

NOG EEN ZALIGE PALM-ZONDAG.....

Swa Pelemans  
dorpsdichter 2012-13-14