

## Nieuwjaarsgedicht

Aan alle Londerzelenaren, met andere woorden mijn dierbaren,

Ja, lieve dorpsgenoten, 't is waar:  
2011 was een raar, zwaar  
en soms zelfs een naar jaar.  
Natuurrampen, oorlog, eurocrisis  
en alles wat somber en triest en ook vies is.  
Het kwam in de krant en op tv  
en in Spanje roept men steeds minder olé ...  
Over 't weer hoorde ik ook wel eens klagen;  
het was wat je noemt om geen hond door te jagen.  
Maar ik moest er door, om de krant en 'n brood en 'n pint in de kroeg  
met mijn maten, waarvan er niet één ook maar eventjes kloeg.  
Het winterde in de zomer zowaar  
dus was men aan onze kust de sigaar.  
Wij hadden hier zelfs geen regering te lande;  
Vooral "d' ollanders" spraken hierover wel schande.  
Maar intussen is alles netjes en keurig geklaard,  
maar voor hoelang mompel ik stil in mijn baard ...  
En ook in ons dorp, het zo rustige Londerzeel,  
speelde iedereen zijn rol en kreeg elk zijn deel,  
wat ik zeg, sommigen kregen veel water, ja, water te veel.  
En einde november zoals u allen wel weet,  
ging men op zoek naar een dorpspoët.  
Die werd door een uiterst vakkundige jury verkozen  
en hier staat hij dan bescheiden te blozen.  
En nu, lieve mensen, komt er weer een nieuw jaar  
en alles wordt anders en beter, echt waar!  
Met een nieuwe regering gaan we ten strijde  
en de dorpsdichter zal u het heel jaar verblijden ...  
Dit zijn de nieuwjaarswensen van uw dorpspoët  
en ik zal er staan, 't is maar dat ge 't weet ....

Uw kapoen, dorpsdichter,  
Swa Pelemans, 1 januari 2012