



Annelies Verbeke ingehuldigd als ereburger Gemeente Londerzeel

Op **vrijdag 8 december** werd Annelies Verbeke tijdens een academische zitting officieel gehuldigd als ereburger van de Gemeente Londerzeel. Daarmee wordt ze de eerste vrouwelijke ereburger in de geschiedenis van onze gemeente. "Met deze titel willen we haar erkennen voor haar buitengewone bijdrage aan de wereld van woorden en verhalen", vertelt burgemeester Conny Moons. Schepen van Feestelijkheden en Vrije Tijd Dimitri Robbys vult aan: "Het is van in 2008 – met de hulding van Alfred Van Roy – geleden dat we nog een nieuwe ereburger mochten vieren. We zijn dan ook erg vereerd dat Annelies haar voordracht heeft aanvaard." Annelies vertelde zelf erg verrast te zijn door de nominatie als ereburger: "Ik vind het erg lief van Londerzeel, het is een liefdevol gebaar. Het is ook tof dat de Gemeente Londerzeel eraan denkt om na een hele reeks mannelijke ereburgers een vrouw te kiezen."

Tijdens de viering werd Annelies Verbeke gehuldigd door collega-auteur Saskia De Coster en Annelies' petekind Jul Goossens, die een ode aan zijn meter bracht. Nadien volgde de officiële ondertekening van het Gulden Boek van de Gemeente Londerzeel. "Het Gulden Boek is een uniek stuk dat stamt uit 1932. Bijna honderd jaar oud dus. Aan officiële ontvangsten of betekenisvolle gebeurtenissen in onze gemeente werd telkens een bladzijde van het boek gewijd waarna de ontvangen persoon deze handtekende. Zo staat er bijvoorbeeld de ontvangst van onze andere ereburger Rik Poot in vermeld en ook de ontvangst van astronaut Dirk Frimout vind je terug in ons Gulden Boek", aldus de burgemeester. "Annelies is onze eerste vrouwelijke ereburger en we zijn heel fier dat ze nu ook een pagina heeft gekregen in het Gulden Boek van de Gemeente Londerzeel." Na de ondertekening kreeg Annelies nog een geschenk overhandigd, een beeldje genaamd Elegant.

